

Filosoffen

Ved ANDERS FOGH JENSEN

Om moderne aftalekultur



Indland 27.03.2017 kl. 14:12



Vi har en aftale - til jeg finder på noget mere spændende

AF [NAJA DANDANELL](#)

Det moderne 'ja' betyder 'måske', for vi pjækker mere, påpeger eksperter.

Du har sikkert selv prøvet det. At skippe en aftale, fordi noget sjovere dukkede op. Måske endda uden at give en egentlig forklaring på afbuddet.

For vi er blevet mindre villige til at gøre det, vi ikke har lyst til, forklarer filosof Anders Fogh Jensen, der er cand. phil. i filosofi fra Syddansk Universitet og blandt andet har skrevet 'Projekt mennesket' og 'Projektsamfundet' om livet med midlertidighed.

»Aflysning er blevet meget mere normalt, og det behøver heller ikke at blive begrundet længere. Tidligere aflyste man, hvis man var blevet syg. Men nu er det ofte, fordi man i virkeligheden bare foretrækker at lave noget andet,« siger Anders Fogh Jensen.

I dag skal vores aftaler bekræftes, før de bliver rigtige aftaler.

[citatl]

»En aftale er ikke længere en aftale, det er en halv aftale. Det moderne 'ja' betyder 'måske', og vi er ikke længere så villige til at svare klart på en invitation. Ofte svarer vi lidt lunkent og siger, at 'det da lyder sjovt' - uden at forpligte os,« siger filosofen.

Han peger på, at det er en udvikling, der er kommet i løbet af de seneste 20-30 år. Og man ser det bl.a. i måden, vi omgås aftaler hos tandlægen, fysioterapeuten eller frisøren. Ifølge Anders Fogh Jensen er det vokset ud af 1970'ernes opgør med struktur og faste rammer.

»Nu gør vi mere, hvad vi selv har lyst til, og vi lever i en uforudsigelig verden, hvor vi prøver at holde os fleksible og spiller på flere heste for ikke at gå glip af noget,« siger han.

<http://nyllands.posten.dk/nyllands/50467846/1-har-en-aftale-til-jeg-finder-paa-noget-mere-spændende/> Service=print-version

Side 1 af 2

Filosof Anders Fogh Jensen forklarer i dette interview, hvorledes de moderne aftalestrukturer har ændret sig fra pligtoplevelse til lystoplevelse.

»Nu gør vi mere, hvad vi selv har lyst til, og vi lever i en uforudsigelig verden, hvor vi prøver at holde os fleksible og spiller på flere heste for ikke at gå glip af noget.«

[Læs hele artiklen her.](#)

[Gå på opdagelse i dette tema](#)

