

Filosoffen

Ved ANDERS FOGH JENSEN

Videnskaben og faglitteratur om hjernebølger

8. August 2019

Danske forlag røder på hjernebølger – men er det nu også klogt?

Populærvitenskabelige bøger om hjernen kommer ud på det danske bogmarked – men hvorfor egentlig? Den videnskabelige forskning, især om hjernen, er blevet et af de mest populære emner i den offentlige debat. Men er det nu også klogt?

Populærvitenskabelige bøger om hjernen kommer ud på det danske bogmarked – men hvorfor egentlig? Den videnskabelige forskning, især om hjernen, er blevet et af de mest populære emner i den offentlige debat. Men er det nu også klogt?

Den videnskabelige forskning om hjernen er blevet et af de mest populære emner i den offentlige debat. Men er det nu også klogt? Populærvitenskabelige bøger om hjernen kommer ud på det danske bogmarked – men hvorfor egentlig? Den videnskabelige forskning, især om hjernen, er blevet et af de mest populære emner i den offentlige debat. Men er det nu også klogt?

Den videnskabelige forskning om hjernen er blevet et af de mest populære emner i den offentlige debat. Men er det nu også klogt? Populærvitenskabelige bøger om hjernen kommer ud på det danske bogmarked – men hvorfor egentlig? Den videnskabelige forskning, især om hjernen, er blevet et af de mest populære emner i den offentlige debat. Men er det nu også klogt?

Den videnskabelige forskning om hjernen er blevet et af de mest populære emner i den offentlige debat. Men er det nu også klogt? Populærvitenskabelige bøger om hjernen kommer ud på det danske bogmarked – men hvorfor egentlig? Den videnskabelige forskning, især om hjernen, er blevet et af de mest populære emner i den offentlige debat. Men er det nu også klogt?

Filosoffen om psykologien og faglitteraturens fokus på hjernen.

Citat fra artiklen:

Filosoffen konstaterer kontant, at »hvis filosofiens nye sted er neurovidenskaben, så er der ikke meget filosofi tilbage.« Han ser hjernebogsølgen som udtryk for, at vi er begyndt at søge genveje i forklaringen på livets gåde:

»Men gåden bliver reduceret, når det bare bliver et spørgsmål om kemiske processer i hjernen. Hvis hjerneforskningen finder ud af, at kærlighed bare er neuroner, der gør noget oppe i hovedet, så står det for mig stadig uforklaret hen, hvad kærligheden egentlig er. Du kan måske forklare de fysiske årsager til kærlighed, men dens gåde

er endnu intakt. Jeg er simpelthen ikke tilfreds med forklaringen, som hjerneforskningen kan tilbyde mig,« siger filosofen

[Læs hele artiklen her.](#)

10-10-2017 Jyllands-Posten

[Gå på opdagelse i dette tema](#)

